

Vraag het aan Morya**Laat de ander los**

“Er is heel veel wat je kan begrijpen, maar niet alles. Vandaar, het zou kunnen zijn, als je kijkt naar iemand anders, dat je in ontgoochelingen komt. Ofwel omdat je ziet waar die ander maar staat en dat je er al zoveel voor hebt gedaan en dat ze jou toch niet begrijpen, of anderzijds omdat je ziet waar iemand staat en dat je daar ook zou willen staan en dat je daar jaloers op wordt. In beide gevallen is het uiteraard niet goed.

Weet dat het goed is om af en toe mensen te kunnen loslaten. Je blijft het beste willen voor ze, maar je gaat niet mee in hun leven, in hun evolutie. Je houdt vast aan de dingen die in jou gaande zijn en aan de werkelijkheid van je eigen leven.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 4: ‘De mensheid is een geheel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 103

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


